



Republics of the Silk Road



travel
beyond the
ordinary



luxury travel since 1968

DESTIN
treinreizen



Tijdens deze fascinerende treinreis met de luxe Golden Eagle trein beleeft u één van de meest exotische treinavonturen ter wereld. U doorkruist vijf bijzondere landen: Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië. Onderweg wordt regelmatig gestopt voor excursies in plaatsen die nog maar zelden door westerlingen bezocht zijn. Een aantal van deze steden staan zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Laat u verwennen aan boord, geniet van de prachtige uitzichten, de bijzondere culturen, schitterende bouwwerken en de aardige bevolking.

Programma



Dag 1 en 2 - Amsterdam - Almaty

In de middag vliegen we met Turkish Airlines, met overstap in Istanboel, naar Almaty. Aankomst op dag 2 is vroeg in de ochtend, rond 04.30 uur. We worden opgehaald op de luchthaven en direct naar hotel gebracht. In het hotel kan meteen ingecheckt worden. We verblijven in het 5* Intercontinental Hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding en 's avonds worden we uitgenodigd voor de welkomst receptie en het diner. Hier ontmoeten we onze medepassagiers.

Dag 3 - Almaty, Kazachstan

Almaty is de grootste stad van Kazachstan en staat bekend om haar brede, met bomen omlijnde boulevards. Deze prachtige stad, die omringd wordt door de grandeur van het Tien Shan-gebergte, is vernoemd naar 'alma', wat 'appel' betekent. Even buiten de stad wemelt het namelijk van de appelboomgaarden. In onze stadstour zit ook een bezoek aan het Panfilovpark inbegrepen, waar we de Zenchov-kathedraal bezoeken die volledig uit hout is opgetrokken. Rond het middaguur is het tijd om aan boord te stappen van de beroemde Golden Eagle trein, uw onderkomen voor de komende 12 nachten. Zodra u aan boord stapt wordt de lunch geserveerd.

Dag 4 - Bisjkek & Issyk-Kul meer, Kirgizië

's Ochtends genieten we van een rondleiding door het openlucht Museum of Petroglyphs aan het Issyk Koelmeer, een heilige plek die door de Saka-priesters wordt gebruikt voor offers en andere rituelen aan de zonnegod.

Sommige petrogliefen dateren uit de bronstijd met latere rotstekeningen uit de 10e eeuw. Hierna worden we getraceerd op een adembenemende demonstratie van de adelaarsjacht, een 4.000 jaar oude kunst. U hoort het verhaal achter de adelaarsjacht, de kenmerken van de Golden Eagle en de fascinerende details van deze Kirgizische nomadentraditie. Vervolgens bezoeken we Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië. Van oorsprong een rustplaats voor de karavans van handelsreizigers die het gebied passeerden tijdens hun reis langs de Grote Zijderoute. Hier bezoeken we het Ala-Toop-lein, dat in 1984 is gebouwd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Kirgizische Socialistische Sovjetrepubliek in Kirgizië. Verder doen we een stadsrondleiding door de lokale parken die rijk zijn aan Sovjetgeschiedenis, inclusief de standbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels en het Red Guard Memorial-monument.

Dag 5 - Tasjkent, Oezbekistan

Deze middag komen we aan in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. We nemen de tijd om rond te kijken in deze moderne stad in Sovjetstijl, die volledig herbouwd is na de verwoestende aardbeving van 1966. Onze rondleiding voert onder meer door de oude stad, met traditionele huizen en religieuze gebouwen langs smalle straatjes. In een kleine bibliotheek hebben we het genoegen één van de heiligste relikwieën van de islam te bekijken: de oudste Koran ter wereld. Daarna brengen we een bezoek aan het Spoorwegmuseum en aan het Museum voor Toegepaste Kunst.

Programma



Dag 6 - Buchara, Oezbekistan

Buchara is ronduit voortreffelijk. Net als in Khiva heeft UNESCO ook de renovatie van een groot deel van deze stad gesponsord ter gelegenheid van haar 2.500-jarig bestaan in 1999. Het hoogtepunt van deze fantastische tour is een bezoek aan de Ark, een vesting van de Emirs van Buchara, de heerszuchtige en meedogenloze leiders die regeerden tot aan de Sovjetperiode. Daarna verlaten we de stad om het door de Emir zo sprookjesachtig genoemde 'Paleis van de Maan en de Sterren' te bekijken. Als weer en tijd het toelaten, zullen we vanavond op het perron genieten van een barbecue voordat onze trein vertrekt.

Dag 7 - Merv, Turkmenistan

Van Mary gaan we naar de oude en grotendeels ongerestaureerde overblijfselen van Merv. Ooit was dit een belangrijke stopplaats aan de Zijderoute, maar in de 12e eeuw zou het zelfs korte tijd de grootste stad ter wereld zijn geweest. 1794 was het jaar van de ondergang van Merv, nadat de Emir van Buchara de stuwdam vernietigde waar de bevolking van afhankelijk was voor haar water.

Dag 8 - Ashgabat & Darvaze Gas Krater, Turkmenistan

Ashgabat, de hoofdstad van Turkmenistan, staat bekend als het 'Las Vegas van de Karakum'. Gelegen tussen de Karakum-woestijn en het Kopet Dag-gebergte is Ashgabat een relatief moderne stad, gebouwd op de ruïnes van Zijderoute-stad Konjikala. De Sovjetstad is grotendeels herbouwd na de verwoestende aardbeving van 1948. De extravagante fonteinen, gouden koepels en torenhoge moderne gebouwen van de stad vallen in deze woestijnomgeving merkwaardig uit de toon. Hoogtepunten van ons verblijf zijn een bezoek aan het Nationaal Museum en de Kipchak-moskee. De Golden Eagle trein maakt een korte geplande stop in Ichoguz, waar we de mogelijkheid hebben om de trein te verlaten en een korte rit te maken naar de beroemde brandende gaskrater van Darvaza. Gelegen in het midden van de Kara Kum-woestijn, waar het gebied rijk is aan aardgas, staat deze 70 meter brede krater. Bij de lokale bevolking bekend als de 'Door to Hell'. Deze krater brandt al meer dan 40 jaar. Een spectaculair gezicht dat je het beste 's nachts kunt zien. Een unieke ervaring die je niet mag missen.

Programma



Dag 9 - Khiva, Oezbekistan

Vandaag reizen we naar de oude stad Khiva (Xiva), die 2.500 jaar geleden werd gesticht. Als een van de belangrijkste handelsposten van de Zijderoute en tegenwoordig Werelderfgoedlocatie, ligt Khiva op het kruispunt van de routes tussen Mongolië, Rusland, China en Perzië. De stad rijst op uit de woestijn en onthult een schat aan indrukwekkende architectuur; werkelijk schitterend om te zien. We gaan terug in de tijd en ontdekken de indrukwekkende moskeeën, madrassa's, bazaars en minaretten binnen de oude muren van Khiva.

Dag 10 - Shahrizabz, Oezbekistan

In de veronderstelde geboorteplaats van Amir Timur, het militaire wonderkind dat zich door Dzejnghis Khan liet inspireren en vergelijkbare gewelddadige methoden heeft ingezet om zijn Rijk te veroveren en te controleren, bezoeken we het door UNESCO erkende standbeeld van Amir Timur en zijn Ak-Saray-paleis. Dit majestueuze paleis in Shahrizabz kostte meer dan een kwart eeuw om te bouwen. Het was oorspronkelijk versierd met kleurrijk, zeer gedetailleerd mozaïek, maar bevatte ook verfijnde gekalligrafeerde inscripties uit de Koran. Ergens op de decoratieve buitenkant bevindt zich een inscriptie met de datum 798 (1395 – 1396 AD): het jaar waarin het gebouw werd voltooid.

Dag 11 - Doesjanbe, Tadzjikistan

Deze ochtend bezoeken we de hoofdstad van Tadzjikistan, Doesjanbe, gelegen aan de rivier de Varzob, en het luxueuze Kohi Navruz-pa-

leis. Geniet van een rondleiding met een lokale gids, die u het fascinerende verhaal vertelt van het tot theehuis omgebouwde paleis. U kijkt rond in alle prachtige zalen, ingericht met adembenemende kroonluchters, terwijl u meer te weten komt over alle kunstenaars en ontwerpers die ongelooflijk hard hebben gewerkt om dit majestueuze paleis te bouwen en in te richten. Na de rondleiding genieten we in het paleis van thee met lokale delicatessen voordat we terugkeren naar de Golden Eagle om onze reis voort te zetten.

Dag 12 - Samarkand, Oezbekistan

Alleen al het uitspreken van de naam Samarkand roept direct sprekende beelden op van de Zijderoute, meer dan bij welke andere stad dan ook. Samarkand werd gesticht in de 6e eeuw voor Christus. De schitterende architectuur herinnert aan haar vroegere positie als een van de belangrijkste steden in Azië en is vooral bekend om de bouwkundige overblijfselen uit de 14e tot de 17e eeuw, toen Samarkand floreerde als de legendarische hoofdstad van het Mongoolse rijk van Timur en zijn opvolgers. Vandaag bezoeken we een paar van de meest opvallende plaatsen, zoals het Registan-plein, de verfijnde elegantie van de schitterend geproportioneerde Bibi Khanum-moskee en het Ulag Beg-observatorium, een van de vroegste islamitische astronomische observatoria, gebouwd in 1428. Voor het diner keren we terug naar het nu verlichte en adembenemende Registan-plein.

Programma



Dag 13 - Samarkand, Oezbekistan

Breng de ochtend door met het verkennen van Samarkand. Bezoek o.a. de beroemde necropolis Shakh I Zindah, een prachtige verzameling mausoleums die dateren uit de 9e eeuw. Vanaf hier reizen we naar de oude nederzetting Afrasiab om een museum te bezoeken met oude artefacten die zijn verzameld tijdens de opgravingen van de stad, waaronder de beroemde fresco's uit het paleis van Varkhuman, die dateren uit de 7e eeuw. We keren terug naar de trein voor de lunch en vervolgen onze reis door Oezbekistan richting de Fergana-vallei.

Dag 14 - Margilan, Rishtan & Kokand, Oezbekistan

In de ochtend bezoeken we de oude stad Margilan, beroemd om haar zijdeproductie, door velen beschouwd als de allerbeste in Centraal-Azië. Hier bezoeken we de Yodgorlik Margilan-fabriek, die wordt gezien als de beste en enige in zijn soort in Oezbekistan. Met een productie van 6.000 meter zijde per maand heeft de fabriek een ambachtelijke en traditionele methode van zijdeproductie behouden. We gaan het hele proces van zijde maken bekijken: van de moerbeibomen die worden gebruikt om de zijderupsen te voeren tot en met het hardwerkende personeel dat de kleurrijke ikat-stof weeft op traditionele weefgetouwen.

Vanuit Margilan gaan we per bus verder naar Rishtan, de thuisbasis van de wereldberoemde keramische industrie van Oezbekistan. Hier zullen we de geheimen van de technieken van het oude ambacht ontdekken van de prominente lokale ambachtsman Rustam Usmanov. We krijgen een kijkje achter de schermen van het nauwgezette vakmanschap dat nodig is om dit prachtige keramiek te versieren. Tot slot bezoeken we Kokand, één van de oudste steden van Oezbekistan en diende als een belangrijke handelspost aan de Zijderoute. Hoogtepunten van uw bezoek zijn onder meer het majestueuze paleis van Khudayar Khan (de parel van Kokand) en de Jami-moskee, de meest indrukwekkende moskee van deze bijzondere stad. Terug aan boord van de Golden Eagle genieten we van het afscheidsdiner, terwijl de trein koers zet naar Tashkent, waar u in de loop van de avond. U slaapt deze nacht nog aan boord.

Dag 15 - Tasjkent (Oezbekistan) - Amsterdam

Na een vroeg ontbijt aan boord van de Golden Eagle worden we naar de luchthaven gebracht voor onze vlucht met Turkish Airlines vanuit Tasjkent, met overstap in Istanbul, terug naar Amsterdam. U komt dezelfde dag aan.

Uw trein

Golden Eagle



De Golden Eagle is de meest comfortabele privé-trein van heel Rusland en omliggende landen. Elk privé-compartiment in deze trein beschikt over een moderne complete badkamer, een unicum in dit deel van de wereld. In het midden van de trein bevinden zich 2 sfeervolle restaurantrijtuigen waar u kunt genieten van uitstekende maaltijden.

In het gezellige barrijtuig bent u welkom voor een heerlijk drankje, een gesprek met reisgenoten en kunt u luisteren naar muziek van de meereizende pianist. Dit ook de plaats waar op bepaalde tijden lezingen over historie en cultuur langs de reisroute worden gegeven.

Aan boord van de trein kunt u verblijven in 3 typen privécompartimenten: Silver Class (5,5 m²), Gold Class (7 m²) en de Imperial Suite (11,1 m²)

Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u, naast uw nachten aan boord van de Golden Eagle, in luxe 5-sterren Intercontinental hotel in Almaty (2 nachten, incl. vroege aankomst dag 2).

Reisdocumenten

Tijdens deze reis verblijft u, naast uw nachten aan boord van de Golden Eagle, in luxe 5-sterren Intercontinental hotel in Almaty (2 nachten, incl. vroege aankomst dag 2). U dient te beschikken over een paspoort dat na vertrek nog minimaal 6 maanden geldig is.

Voor een aantal reizen dient u te beschikken over geldige visa voor de betreffende landen die u bezoekt. Destin Treinreizen is u graag behulpzaam bij het verkrijgen van de visa. De voertaal tijdens de reizen is Engels.

Gezondheid

Hoewel de reizen met onze privé-treinen uiterst comfortabel zijn, dienen de reizigers over een normale mentale en fysieke gezondheid te beschikken. Zij dienen goed te zijn om tijdens excursies gangbare afstanden te kunnen lopen cq. te kunnen traplopen. Wij houden ons het recht voor om een reiziger van (voortzetting van) de reis uit te sluiten indien deze naar de mening van de tourmanager of de meereizende dokter niet in staat is om de reis te volbrengen en/of onacceptabele vertragingen oplevert voor de overige deelnemers aan de reis (zie ook Artikel 15, lid 2 van de ANVR Reis-voorwaarden). Neemt u bij twijfel contact met ons op, zodat wij u nader kunnen informeren.

Voorbehoud

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om elke reis soepel te laten verlopen kunnen zich soms onderweg situaties voordoen die horen bij de cultuur en gewoontes van het betreffende land en die de voortgang van de reis kunnen belemmeren. Een gevoel voor humor is in deze omstandigheden dan de beste benadering. Wij vragen uw begrip en geduld als bepaalde programmapunten hierdoor moeten worden aangepast. Omdat de exacte vertrek- en aankomsttijden pas

1 tot 4 weken voor vertrek door de spoorwegen worden bevestigd, kunnen sommige excursies worden gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke beschrijving in deze brochure. Onderweg kunnen zich soms situaties voordoen die horen bij de cultuur en gewoontes van het land waar u zich op dat moment bevindt en die de voortgang van de reis kunnen belemmeren. Een gevoel voor humor is in deze omstandigheden dan de beste benadering. Golden Eagle en Destin Treinreizen zijn niet aansprakelijk als de trein door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen niet volgens schema dienstregeling kan rijden. We doen ons best om volledig te voldoen aan onze verplichtingen maar met de vele logistieke besnoeringen is het niet ongewoon om onderweg vertraging op te lopen. Excursies kunnen daardoor niet altijd worden gegarandeerd en kunnen alleen worden uitgevoerd als de tijd en omstandigheden dit toelaten. Golden Eagle behoudt zich het recht voor om af te wijken van de oorspronkelijke programmabeschrijving op onze website/brochure als de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Golden Eagle behoudt zich het recht voor om af te wijken van de oorspronkelijke programmabeschrijving op onze website/brochure als de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Persoonlijke headsets

Voor de excursies ontvangt u een lichtgewicht headset waarop u kunt luisteren naar de gids zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u iets zult missen van zijn/haar uitleg. Bespaar als alleenreizende. Betaal geen toeslag voor alleengebruik; als u bij boeking aangeeft een tweepersoons cabin/accommodatie te willen delen, kijken wij of we aan deze wens kunnen voldoen. Vanzelfsprekend gaan we hierbij uit van een mede-alleenreizende van hetzelfde geslacht. Indien deze mogelijkheid er niet is, dan heeft u de accommodatie voor alleengebruik en rekenen wij geen toeslag.

Vertrek & reissom

Reisduur: 15 dagen

Trein: Golden Eagle

Voor de actuele vertrekdata en prijzen verwijzen wij u naar onze website of neem contact op met onze Travel Consultants.





Inbegrepen

- Vluchten met Turkish Airlines Amsterdam - Istanboel - Tashkent en Almaty - Istanboel - Amsterdam incl. brandstofheffingen*
- Treinreis van Tashkent naar Almaty, 12 nachten in de 'Golden Eagle'; accommodatie aan boord in een privé-compartiment in de geboekte categorie
- 2 nachten in een 5* Intercontinental hotel in Almaty (incl. 1 nacht late aankomst ca. 05u00)
- Alle maaltijden tijdens de gehele reis inclusief wijnen, bier, frisdrank en water bij lunches en diners
- 24 uur per dag koffie, thee en mineraalwater in de treinen
- Alle excursies en transfers o.l.v. Engels sprekende gidsen
- Diensten van ervaren tourmanagers tijdens de gehele reis
- Diensten van een Engels sprekende arts tijdens de gehele reis
- Bagageservice in de hotels en op de stations
- Gedetailleerde routegids en informatiepakket
- Alle fooien

** Het Turkish Airlines tarief in Economy Class is gebaseerd op de laagste boekingsklasse. Indien deze niet meer beschikbaar is, kunnen wij tegen meerprijs een hogere boekingsklasse reserveren.*

Niet inbegrepen: Visumkosten (Turkmenistan, Oezbekistan, Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië) • Overige uitgaven van persoonlijke aard (bijv. laundry service aan boord) • Reis- en/of annuleringsverzekering (een adequate reisverzekering is verplicht) • € 21,25 p.p. (boekingskosten, calamiteitenfonds en SGR-bijdrage) o.b.v. 2 personen